

Η γιορτή του Αι – Γιωργιού στην Αυλώνα.

Μια παλιά θρησκευτική πανήγυρη που σιγά - σιγά αργοσβήνει.

Σήμερα είναι τα Αι – Γιωργιού, και γιορτάζει και ο πολιούχος Ιερός Ναός Αυλώνα Τριφυλίας, ο Άγιος Γεώργιος. Τα παλιά χρόνια ο Ναός του Αγίου Γεωργίου αυτή την γιορτινή ημέρα ήταν γεμάτος από τους χωρικούς και τους επισκέπτες. Αυλωνίτες της διασποράς ερχόταν στο χωριό να συνεορτάσουν με τους δικούς τους την γιορτή του προστάτη του χωριού.



Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών ερχόταν πρωί-πρωί καβάλα στα άλογά τους, που είχαν όμορφα υφαντά κιλίμια στα σαμάρια τους, και ξεπέζευαν στα σπίτια των συγγενών τους ή γύρω από την πλατεία της εκκλησίας. Οι τσοπάνηδες από νωρίς πήγαιναν στα κοπάδια τους και επέστρεφαν για να μην λείψουν από την Λειτουργία του Αι- Γιώργη, ενώ κανένας δεν πήγαινε στο χωράφι για δουλειές.

Ο πάπα -Τάσης τελούσε την Θεία Λειτουργία με κάθε επισημότητα και ο Πέκος με τους λοιπούς ψάλτες στο δεξιό ψαλτήρι, έψελναν το τροπάριο του Αγίου Γεωργίου και τα υπόλοιπα τροπάρια της ημέρας. Ο γέρο – Μητσοντίνης, που πάντα καθόταν στο αριστερό ψαλτήρι έλεγε το «Πολυχρόνιο», διότι τότε είχαμε Βασιλεία.

Οι τοπικοί άρχοντες και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου με την παρουσία τους και το κύρος τους, έδιναν μια ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα στην πανήγυρη.

Μετά την Θεία Λειτουργία όλοι οι άνδρες έμπαιναν στα καφενεία της πλατείας και κερνιόντουσαν για τα χρόνια πολλά, ανταλλάσσοντας ευχές για την εορτάσιμη ημέρα.

Τα μεσημέρια σε όλα τα νοικοκυριά υπήρχε γιορτινή ατμόσφαιρα, που μετά το γεύμα μεταφερόταν στην πλατεία και όλοι μαζί έστηναν το χορό.

Στο πάνω αλώνι της παλιάς πλατείας του χωριού, στον περιβάλλοντα χώρο του Αι-Γιώργη, χόρευαν σε δυο κουλούρια γέροι και νέοι. Τον χορό έσερναν οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες και όταν χόρευαν μπροστά τους έλεγαν μεταξύ των άλλων και το παρακάτω τραγούδι .

*«Σήμερα ημέρα τα Αη-Γιωργιού,
τράβα μπρος, μη ντρέπεσαι,
ημέρα πανηγύρι.
Σήμερα στα Καλάβρυτα,
τράβα μπρος, μη ντρέπεσαι,
γίνεται πανηγύρι.
Λάβωσαν τη Γιωργάκαινα,
τράβα μπρος, μη ντρέπεσαι,
στο χέρι και στο πόδι.
Και στο μικρό της δάχτυλο,
τράβα μπρος, μη ντρέπεσαι,
που είχε την αρραβώνα....»*

Βέβαια και σήμερα γιορτάζεται αυτή η μέρα στην Αυλώνα, χωρίς την παραδοσιακή τελετουργία, και με λιγότερη συμμετοχή. Οι απανταχού Αυλωνίτες σήμερα έχουν την σκέψη τους στο χωριό τους και στον Αϊ- Γιώργη τους, προσεύχονται και ελπίζουν ότι ο Αι – Γιώργης θα προστατεύει την Αυλώνα και τους Αυλωνίτες από κάθε κακό.

23 Απριλίου 2015

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Αμβρόσιος Καρατζάς